

Lied van de drie wijzen

J.H. Hopkins jr, 1857

("We Three Kings of Orient Are")

Ned. bewerking en descant

A.J. Molenaar, 2017

COUplet

1. In de zwar - te oos - ter - se nacht schein een ster met hel - de - re pracht
2. Ik geef goud als te - ken van eer; in dit kind her - ken ik mijn heer.
3. Ik geef wie - rook en ik be - lijd door die gift zijn god - de - lijk - heid.
4. Mir - re is wat ik heb ge - bracht, bit - ter als de dood die Hem wacht.
5. Lof de Heer die stierf en die leeft, die zijn wieg in Beth - le - hem heeft,

die drie wij - zen ver deed rei - zen en ze bij Je - zus bracht.
Klein zijn wo - ning, toch de ko - ning: ne - de - rig kniel ik neer.
Want hier vind je God als kind - je, eeu - wig - heid in de tijd.
Na zijn strij - den, pijn en lij - den vult de - ze geur de nacht.
die de wij - ze kwa - men prij - zen, Hij die ons le - ven geeft

REFREIN

O - Ster die stra - lend licht ver - spreidt, glans die wij - zen heeft ge - leid,

licht dat door - gaat, men - sen voor - gaat, leid ook ons in de - ze tijd!

Suggestie voor uitvoering: couplet 1 allen, couplet 2 (woorden van de eerste wijze) alleen mannen de melodie, couplet 3 (woorden van de tweede wijze) alleen sopranen, couplet 4 (woorden van de derde wijze) alleen alt en de melodie. Refrein telkens door allen. Laatste refrein evt. eenstemmig met het publiek, orgel vierstemmig en sopranen een descant:

DESCANT BIJ LAATSTE REFREIN

O - Ster die stra - lend licht ver - spreidt, glans die wij - zen heeft ge - leid,
licht dat door - gaat, men - sen voor - gaat, leid ook ons in de - ze tijd!